



• Jo de Vet-van Gestel (86) toont vol trots het boek dat haar in 2013 overleden man Jan de Vet schreef over zijn jeugd in Gilze. Haar zoon maakte het boek, verkrijgbaar bij de heemkring, af. foto Johan Wouters/het fotoburo

Boek Jan de Vet over zijn jeugd in Gilze is er toch nog gekomen

door **Palko Peeters**

GILZE. Schrijven was voor Jan de Vet zijn grote passie. Maar zijn boek over zijn jeugd en de crisisjaren in Gilze kon hij niet meer afmaken. Jan de Vet overleed 85 jaar oud op 15 september 2013.

Toch is het boek er nu alsnog gekomen. Zijn zoon Erik de Vet, vormgever bij een reclamebureau, pakte de draad op. En zijn moeder Jo de Vet-van Gestel (86) liet het uitbrengen: „Het was best emotioneel voor Erik om het boek af te maken. Maar het is heel mooi geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee.”

In de zomer van 2013 schreef Jan de Vet zelf nog de introductie: ‘Zestien jaar lang heb ik voor het kwartaalblad van Zorgcentrum Sint Franciscus een stukje geschreven onder de titel *Gilze in*

het verleden. Het waren herinneringen uit mijn jeugd en wat mijn vader mij over zijn jeugd heeft verteld. Het omvat de periode van omstreeks 1900 tot 1960. Het zijn een gevarieerd aantal onderwerpen uit die tijd, zoals gebruiken, toestanden en voorval-

•••

‘Het was best emotioneel voor hem het boek af te maken, maar ik ben er erg blij mee’

Jo de Vet-van Gestel

len. Al deze bijdragen zijn nu hier gebundeld in één boekje, zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven.’

Jan de Vet verloor zijn moeder al vroeg. Met zijn vader maakte hij lange zondagmiddagwandelin-

gen in het buitengebied. Zijn vader vertelde hem dan allerlei verhalen. Die zondagmiddagen en zijn eigen herinneringen leverden zo’n zeventig korte verhalen op. Over de grote schoonmaak, de melkboer, sparen, trouwen, kleren maken en ‘zingen is tweemaal bidden’. Maar ook over dorpsfiguren als Mie Wenselaars en Dove Lien. Over ‘een spannend avontuur kort na de bevrijding’ en ‘een ernstig vliegtuigongeluk in de Nieuwstraat’. En ook het Steenakkerplein, de Tip en de Raadhuisstraat komen aan bod. Het boek telt 144 bladzijden, bevat veel foto’s en illustraties en kost 10 euro. De oplage bedraagt 200 exemplaren. Het boek is te krijgen bij heemkring Molenheide en Novy (Nieuwstraat).

.....
www.heemkringmolenheide.nl